

Op de Micha zondag werden we bepaald bij de zeer bekende en ook indringende woorden van Micha zelf, uit 6:8. We lazen daarbij uit Job 24. We zongen uit Psalm 68:7,2, 82:1,3, Gezang 7:1,4 Liedboek, Gezang 1005 nieuw Liedboek, Opwekking 624, OK 225 en EL 270.

Waarom houdt God nooit spreekuur? Waarom heeft Hij geen klachtenbureau?
 Vragen van Job (hoofdstuk 24), die ook van ons kunnen zijn.

Job 24 kan zo weg gelopen zijn uit de profetie van Micha. Beiden botsen op het schrijnende onrecht. Maar, Job wil een rechtszaak. Micha zit middenin de rechtszaak. Job klaagt God aan. Bij Micha klaagt God de mensen aan.

<p>GOD vraagt: Heb Ik jullie uitgeput? Uitgeleid! Of zijn jullie dat vergeten...?</p> <p>De Heer klaagt Israel aan met... zijn goedheid. Dat komt in drievoud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ik heb je weggeleid, 2. bevrijd uit de slavernij in Egypte, 3. Mozes, Aäron en Mirjam gezonden om jullie voor te gaan. 	<p>ISRAEL zet hier zes dingen tegenover! Zal ik Hem tegemoet gaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. met brandoffers, 2. met eenjarige kalveren? <p>Zou de HEERE behagen scheppen</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. in duizenden rammen, 4. in tienduizenden oliebeken? <p>Zal ik</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. mijn eerstgeborene geven, 6. de vrucht van mijn moederschoot? 	<p>GOD reageert: Ik vraag slechts drie dingen! (echo op zijn eigen goedheid):</p> <p>Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recht te doen, 2. trouw te betrachten 3. en nederig de weg te gaan van je God.
--	--	---

Let in het derde blok (dat is Micha 6:8) op die zinsnede: niets anders dan.

De Heer vraagt niet om dat religieuze geweld uit blokje 2! Hij wil alleen maar: recht, trouw nederigheid.

Recht en trouw, in het Hebreeuws: *misjpat* en *chesed*. In *misjpat* zit iets van vastheid. In *chesed* iets van: royaal, loyaal.

De Heer zoekt niet zo zeer brave gelovige, 'gristenen'. Hij zoekt ware mensen die medemenselijk willen zijn.

Het gekke is dat Israel dit Allang kon weten. In Deuteronomium staat het allemaal zwart-op-wit: regels voor een maatschappij waarin geen plaats is voor sterk en zwak. Als Israel dat weer ziet, als het zich weer herinnert wat de Heer gezegd (blokje 3) en gedaan (blokje 1) heeft, komt de ware God weer naar boven en daardóór de ware mens.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken! Of misschien iets heel anders.

1. Wat in Micha 6:8 vind je verontrustend, en wat geruststellend?
2. Blokje 1 begint met Gods vraag over uitputting. Welke ervaring met God overweegt er eigenlijk bij jou:
 - a. Hij put mij uit. Hoe?
 - b. Hij leidt mij uit. Hoe?
3. In blokje 2 gaat het over religieus goed gedrag. Welke gevaren van zulk goedmaak gedrag zie je
 - a. in de wereldreligies (van Jodendom, christendom tot en met islam)?
 - b. in onze gemeente?
 - c. bij jezelf?
4. Vul het eens voor jezelf zo concreet mogelijk in:
 - a. recht
 - b. trouw
 - c. nederigheid
5. Mag een mens ook medemenselijk zijn – naar zichzelf? Of is dat egoïstisch?
6. Als de ware God in zicht komt, komt de ware mens ook in beeld. Wat vind je van deze uitspraak?
7. Voor wie meer wil:

Micha komt uit het gehucht Moresjet. Hij heeft het ook over een ander gehucht: Betlehem (5:1). Welke rol spelen deze gehuchten t.o.v. de grote stad: Jeruzalem?

 - a. Wat zegt dit gegeven over Micha?
 - b. Wat zegt dit gegeven over Jezus?
 - c. Wat zegt dit gegeven over jezelf?